

# Maya Nieuwsbrief

## Over de projecten in Nepal

De Maya Nieuwsbrief  
Voorjaar 2024  
15e jaargang, nummer 113  
[www.stichting-maya.nl](http://www.stichting-maya.nl)  
© stichting maya

### 20 jaar: een jubileum !

**Nepal / Nederland** – Het is alweer 20 jaar geleden dat René als vrijwilliger voor de klas stond in Serachaur en bijna evenzoveel jaar geleden dat stichting Maya als gevolg van die unieke ervaring werd opgericht. Op 28 september a.s. is het exact 20 jaar geleden dat bij de notaris de handtekening werd gezet. Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Een jubileum dat we graag met jullie vieren in de vorm van een gezellige dag.



#### SAVE THE DATE

Locatie en programma houden we nog even geheim en spannend, maar de datum mag duidelijk zijn:

**zaterdag 28 september**

Hopelijk zien we je dan.

### Oproep: begeleider gezocht

**Nepal** – Aankomend seizoen gaan er weer een tiental vrijwilligers naar Nepal. Allemaal mensen uit het onderwijs met een flinke drive om het verschil te maken. Om hen bij te staan op praktisch vlak zijn we op zoek naar een begeleider voor de periode september / oktober, eventueel langer ook welkom.

Ben je beschikbaar? Laat van je horen. Maya kan je helpen in je onkosten voor reis en verblijf.

### Samenwerking Delta

**Arnhem** - Vlak voor corona reikten we uit naar Delta, een stichting waaronder een twintigtal basisscholen in Arnhem en omgeving vallen. Hun concept genaamd Wereldscholen sprak ons enorm aan.

Corona zette alles op een laag pitje, maar onlangs pakten Delta en Maya de draad weer op. Delta kwam zelfs met een flinke delegatie naar Nepal om een bezoek te brengen aan twee Maya scholen.



We gaan een samenwerking aan die voor beide partijen meer dan interessant is. In Nepal komt de focus te liggen op kennisoverdracht voor leerkrachten en in Nederland op wereldburgerschap voor leerlingen. Een krachtige win-win!

#### Inhoud:

- p. 1 **Save the date jubileum | Samenwerking Delta**
- p. 2 **Nieuw huis voor sponsorkids | Noa op Srijana**
- p. 3 **Sportlessen op Snow View met Maud**
- p. 4 **Serachaur: een dag uit het leven van Brechtje**
- p. 5 **Vacatures | Colofon**



# Nieuw onderkomen voor schoolbeurskinderen

**Adhikaridanda** – Binod, Ashish en Santosh zijn drie neefjes waarvan de ouders niet voor ze kunnen zorgen en die al jaren door opa en oma liefdevol opgevangen worden. De grootouders, echter, kunnen al nauwelijks voor zichzelf zorgen. Sinds een aantal jaar geeft Maya het gezin daarom voedselpakketten. De jongens krijgen een schoolbeurs om te voorkomen dat ze uitvallen. Het gezin woont jarenlang in een zelfgemaakt hutje van hout en zeil. Maya wil maar wat graag ook voor een beter onderkomen zorgen, maar het ontbreken van de juiste vergunningen staat dat lang in de weg.



In januari 2024 komt er dan eindelijk groen licht vanuit de overheid. In no-time komen de bouwactiviteiten op gang.



Ruim een maand later zit het dak er al op en kan de vlag in top. Nog een week later is het al gestuukt en geschilderd. Nu alleen nog deuren en ramen afhangen en het gezin kan er in. Wat een verschil met de oude 'woning'! De jongens zijn dolblij, de grootouders kunnen het nog nauwelijks bevatten.

Met dank aan oud-vrijwilligers van het ROC Nijmegen die een tijd geleden, rondom hun stage in Nepal, een leuk bedrag hebben ingezameld. Toppers!

# Noa maakt een sterke start op de Srijana School

**Simpali** – Noa is voor haar onderwijsminor van de HAN aan de slag op de Srijana school. Stoer om te zien hoe ze al in een vroeg stadium een workshop durfde te geven en de leerkrachten daar enthousiast voor kreeg. Ze greep goed terug op de onderwerpen van de Maya vrijwilligers van afgelopen twee jaar en begon met een refresher. Nu is herhalen van nature al een krachtige manier om iets te leren, maar in Nepal is het ook nog eens deel van de cultuur: een gouden greep.

Ook voegde Noa nieuwe elementen toe. Daarmee kreeg ze alle docenten op het puntje van hun stoel. En zo kwam er een mooi acroniem bij: WHHTED. Who, How, Help, Time, End, Done.

Sterke start van het seizoen, Noa! Keep going !



# Maud makes them move: sportlessen in Hemja

**Hemja** – Voor haar minor Global Development Issues mocht Maud rond de kerstperiode zes weken stage lopen in Nepal. Haar major is Toegepaste Gerontologie waar ze leert om de kwaliteit van leven onder ouderen te verbeteren en te behouden. Voor haar stage wilde ze iets anders. Om toch bezig te zijn met gezondheid, besloot ze om sportlessen te geven.

Gelukkig kon ik voor vertrek mijn zusje om advies vragen, zij studeert namelijk aan de ALO.

Mijn eerste indruk van Nepal was meteen positief. De mensen zijn heel aardig en helpen je graag, en het uitzicht op de Himalaya vanuit Pokhara is prachtig. Toen ik aankwam in het gastgezin werd die vriendelijkheid nog maar eens bevestigd. We kregen meteen thee van de oma van het gastgezin. Dit bleken we iedere dag van haar te krijgen. Ze stond ons namelijk iedere dag vrolijk op te wachten met thee als we terug kwamen uit school.

Toen ik de eerste dag aankwam op de school werd de jaarlijkse picknick georganiseerd voor de leerlingen. Ik ging gezellig mee en de kinderen waren meteen heel blij dat ik er was. Ze leerden me na een dag al verschillende dansjes en we speelden al verschillende spellen.



Maud met opa en oma en haar medestudent Marieke.

Toen was het tijd om de eerste lessen te geven aan de kinderen, en wat zijn ze enthousiast! Ze rennen met zijn allen meteen naar je toe als ze merken dat ze mogen komen sporten. In het begin was het zoeken naar hoe je het beste les kan geven, aangezien de jongens en meisjes vaak apart worden gehouden van elkaar. Na een aantal lessen kreeg ik gelukkig door hoe ik hiermee om moest gaan.



Juf Maud en enkele van haar leerlingen.

De meeste kinderen zijn superfanatiek, dus tijdens het voetballen of estafette gaan ze er helemaal voor. Verder waren ook spelletjes zoals red light, green light en Annemaria Koekkoek erg populair. In de zes weken stage heb ik de kinderen, maar ook de docenten, steeds beter leren kennen. En de spellen vonden de kinderen allemaal heel leuk!

Het lesgeven was voor mij een nieuwe ervaring, maar superleuk om te mogen doen. Ik heb een heel mooie tijd beleefd in Nepal. Het land heeft me op vele momenten verrast, maar altijd op een goede manier. Ik ben inmiddels weer thuis, maar ik kan niet wachten om nog een keer terug te gaan!



# Een dag uit het leven van Brechtje in Serachaur

**Serachaur** – Je zal er maar stage mogen lopen, in dit authentieke bergdorpje. Dit seizoen is Brechtje de gelukkige en neemt ons graag mee:

Mijn dagen in Serachaur starten vaak met een kopje thee bij het vuur. Mijn gastmoeder Bharati is dan al bezig met koken op een kampvuurtje: rijst met linzen als ontbijt. Ondertussen praten we wat of ik help hun zoontje Univ (8) met zijn huiswerk. Het ontbijt is rond 9 uur klaar. Ik eet graag buiten in het zonnetje of binnen bij het vuur.



Na het eten was ik mijn bord af en help ik Univ zich klaar te maken voor school. Daarna ga ik zelf naar mijn kamer om mijn spullen te pakken, tanden te poetsen en loop ik naar school. Ik hoef niet ver te lopen. Ik slaap namelijk in het gebouw waar ook de peuters en kleuters les krijgen. Vanaf mijn kamer is het maar een minuut lopen naar de basisschool. Het uitzicht op de vallei is waanzinnig, dus treuzelen mag.



De school start om 10 uur met een assembly waarbij het volkslied wordt gezongen en een aantal kinderen een tekst voordragen. Daarna beginnen de lessen. Soms geef ik een Engelse les maar het grootste deel van de dag besteed ik aan mijn project. Ik ben op dit moment bezig om de bibliotheek van de school te ordenen zodat deze weer functioneel kan worden gebruikt.

De school eindigt om 16 uur en zowel leerlingen als leerkrachten gaan dan naar huis. Alleen de hostelkinderen blijven op school. Dat is een groepje kinderen dat op school slaapt en blokt voor hun cito toets of bijles krijgt.)



Mijn middagen na school besteed ik vooral samen met Univ. Ik help hem met zijn huiswerk en we spelen veel spelletjes zoals UNO, drie op een rij of Ludo. Daarbij moet ik hem goed in de gaten houden want hij is een echte valsspeelkoning. Ook spelen we verstoppertje of pakkertje waarbij ik in volle sprint achter hem aanren. Zo leer

ik ook het dorp goed kennen. Univ kent het dorp op zijn duimpje en rent over alle smalle paadjes terwijl hij maar blijft roepen 'Sis, catch me if you can.'

Rond 19 uur is het tijd voor het avondeten, spelen we nog wat spelletjes en rond 20 uur eindigt de dag. Samen met dochter Univa (11) loop ik dan richting mijn kamer. Univa slaapt namelijk in het hostelhouse en dat is vlakbij mijn kamer. Op het punt dat we allebei een andere kant op moeten, word ik op veel verschillende manieren gedag gezegd 'Bye, good night, sweet dreams, slaap lekker, doe, houdoe'. Ik moet maar iets gaan bedenken om aan dit rijtje te kunnen toevoegen.

Ik ben nu een aantal weken in Nepal en heb al zo veel geleerd over de cultuur, de mensen en mezelf. Soms moet ik mijzelf nog even knippen om te beseffen dat ik hier nu écht zit. Maanden heb ik uitgekeken naar dit moment en nu ik zit ik er middenin. Wat een sweet dream!



# Vacatures

**Gezocht:** Vrijwilliger met ervaring in weebly of soortgelijke websitebuilder die e.e.a. in Jip en Janneke taal kan overbrengen aan Nepalese leerkrachten of studenten.

Je taken bestaan uit: Een korte manual maken in het Engels over het gebruik van Weebly met als doel dat de Nepalese leerkrachten zelf content kunnen plaatsen.

Mocht je voor Maya naar Nepal kunnen, dan kan je tevens zelf content maken in de vorm van foto's en video's. In dat geval heb je veel contact met de verschillende scholen en kan je ter plaatse workshops geven in het gebruik van de weebly sites aan de Nepalese leerkrachten / studenten.

Voor andere vacatures in Nepal en Nederland, kijk op [onze website](#)



Maya vrijwilligers bij aankomst op het vliegveld.

# Gezocht: koeriers

We zouden graag in contact komen met mensen die naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage willen reserveren voor kleding of laptops.



# Contact informatie

**Stichting Maya**  
Meijhorst 34-35  
6537JC Nijmegen  
Nederland

tel. (+31) (0)6-23113486  
website: [www.stichting-maya.nl](http://www.stichting-maya.nl)  
e-mail: [info@stichting-maya.nl](mailto:info@stichting-maya.nl)  
KvK Centraal Gelderland 09145476

# Steun ons!

Maak je donatie over op:  
**NL03 RABO 0101 0263 74**  
t.n.v. Stichting Maya  
Te Nijmegen  
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 2008 de ANBI status. Elke gift is dus aftrekbaar van de belasting!



# Colofon

De Maya Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Maya en dient om de vrienden van Maya op de hoogte te houden van het nieuws betreffende de stichting uit zowel Nepal als Nederland. De nieuwsbrief komt gemiddeld vier keer per jaar uit.

Foto's van:  
Bikram Adhikari  
Brechtje Jabroer  
Hari Bhugain  
Marieke Looman  
Maud Prickaerts  
Noa Spiering  
René Voss

Eindredactie:  
René Voss

